

Heden is ons een Redder geboren,
Christus, de Heer.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

ANNA VAN CAENEGEM

weduwe van de Heer

JOZEF DE VLEESCHOUWER

geboren te Erwetegem, de 27 januari 1910 en
aldaar spoedig van ons heengegaan de
23 december 1980.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
in extremis.

In deze kersttijd van Licht en donkerte is
Anna zeer vlug van ons heengegaan. En zij
laat een zeer grote leemte na. De leemte die
iemand kan nalaten die immer bezorgd was om
haar geliefden. Bezorgd in gedachten, bezorgd
in daden. Iemand wiens leven dienen was, over-
gave aan de noden van wie hulp nodig had,
geborgenschap schenkend aan wie nood voelde
aan genegenheid, hulp en begrip.

Mocht haar geloof, het geloof dat haar leven
droeg, dat haar sterkte schonk en bezieling;
mocht dat geloof hen nu helpen die treuren om
haar heengaan. Het houvast die zij had aan de
trouw van de Heer, aan het gegeven zijn aan
anderen is nu de weg die zij wenst dat haar
beminden nu ook zouden gaan, om daar ook
Licht en kracht te vinden.

Een Redder is ons geboren, onze menselijke
situatie is Hij komen delen in liefde en leed,
in kommer en angst. Maar Hij is ook gekomen
om ons vertrouwen te schenken in de Vader die
alles terecht brengt voor wie maar beroep doet
op zijn Voorzienigheid.

Maria verstond ook niet alles, maar God
leidde haar wegen omdat zij kon bidden: Uw
wil geschiede!

Dierbare kinderen, geliefde kleinkinderen en
achterkleinkind, dank om de genegenheid die
gij mij geschonken hebt. Verder wil ik in de
Heer over U waken. Beste familieleden en vrien-
den, dank om uw hulp, vervul verder uw taak,
zoals ik getracht heb de mijne te vervullen.

Hoge Vrouwe in de hemel, bij U en Uw Kind
nemen wij onze toevlucht!



De families

**VAN CAENEGEM, DE VLEESCHOUWER,
DE VLEESCHOUWER en STEVENS,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
genegenheid en DANKEN U.

Druk. W. Leenaert, Erwetegem - ☎ (091) 60 38 58