



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Alice VAN CAENEGEM

weduwe van de Heer

Florent Van der Biest

Geboren te Ressegem op 1 december 1913
en zacht van ons heengegaan in het
RVT "Ter Kimme" op 4 januari 2003,
gesterkt door de ziekenzalving.

De familie dankt allen die met ons
meeleven in dit pijnlijke uur van afscheid.

Begrafenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. 054/50 11 66

Moeder,

Je keerde nog het blad van het oude jaar.
En sloot toen stilletjes het dagboek
van je leven.

Je hebt gewerkt, gezorgd,
ons zo dikwijls getroost.

Je was de eenvoud zelf en hebt jezelf
nooit gespaard.

Je hebt ons graag gezien
en onze toekomst was je leven.

Je bestaan was steeds gericht
op ons allemaal.

Je dankbaarheid was zo oprecht.

Je taak op aarde is nu gedaan.

Je leefde toch zo graag.

We zullen je missen, elke dag,
in kleine dingen.

Toch zijn we dankbaar om de tijd
dat je er was.

In ons hart zal je er altijd zijn.

