



In de vrede des Heren ontsliep

MIJNHEER

ALBERT VAN CAENEGEM

echtgenoot van mevrouw

BERTHA DE COUVREUR

geboren te Erwetegem, op 1 januari 1909 en
overleden te Zottegem in de kliniek

St. Elisabeth, op 22 februari 1979,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Wie zou enkele weken geleden nog, gedacht hebben dat vader nu niet meer zou zijn? Och ja hij was wat ouder geworden, maar toch was hij een actieve man gebleven die zijn dagen verder dienstbaar en werkzaam bleef vullen!

Elk die zijn overlijden vernam was er van onthutst, dat deze goede en vriendelijke man zo snel heen was gegaan.

Aldus willen wij niet vergeten wat hij betekend heeft voor zijn gezin, voor zijn vele vrienden, voor deze wereld. Zijn glimlach en opwekkend woord bewaren wij in ons hart als een kostbare herinnering waarvoor wij steeds dankbaar willen blijven.

Zijn voorbeeld willen wij ook indachtig zijn van plichtsbewustzijn en van geloof.

Daarom mogen ook wij geloven dat hij die trouw zijn Heer heeft gediend op deze wereld

Beste zuster, familieleden en vrienden blijf mij indachtig in uw gelovig gebed.

nu ook de bekroning zal mogen ontvangen van het eeuwig leven. «Ik ga u voor om u een plaats voor te bereiden» zei Jezus, en deze woorden waren wel speciaal bedoeld voor zijn getrouwen.

Dierbare echtgenote, wij hebben lief en leed gedeeld, draag ook dit kruis met christelijke moed en hoop. Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw genegenheid, laat mij ook in uw goed-mens zijn verder leven.

Beste zuster, familieleden en vrienden blijf mij indachtig in uw gelovig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste!



**De families VAN CAENEGEM, DE COUVREUR,
SPELDOORN en DE RIDDER,**

danken U van harte voor de blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem