

Waakt en bidt, want gij kent de dag noch het uur
waarop de Zoon des mensen zal komen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Albert VAN CAENEGEM

echtgenoot van Celeste LABIE

Geboren te Everbeek de 11 Maart 1888
en overleden te Zarlardingne de 24 Juli 1954.

Hij was voorzitter van de
Commissie van Openbare Onderstand.

De dierbare overledene was een
trouwe echtgenoot, een goede vader
en ook een voorbeeldige christen, die
zijn plichten als dusdanig getrouw na-
leefde.

Om zijn menslievendheid en dienst-
vaardigheid genoot hij algemene ach-
ting en genegenheid.

Wij mogen dan ook hopen, dat hij
ook God zal aangenaam geweest zijn ;
en dat zijn dood, al kwam zij op 't on-
verwachts, toch niet onvoorziens zal
geweest zijn. Doch laat ons allen bid-
den dat de Heer in zijn oneindige
goedheid hem de eeuwige rust zou
schenken.

Dierbare echtgenote, beminde kinde-
ren en bloedverwanten, troost u, zelfs
in deze plotselinge, droeve scheiding.
Wie doorgrondt Gods oneindige wijs-

heid ? Gij allen die mij gekend en be-
mind hebt, weest mij indachtig in uw
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn Ziel de
eeuwige rust. (300 d. afl.)



De families VAN CAENEGEM, LABIE,
DEGELAS, HAEGEMAN, VAN EESBEEK,

danken U om Uw bliken van
kristelijke deelneming en gebe-
den.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.