

Zijn plaats is leeg  
rond de haard,  
maar zijn beeld  
blijft in ons bewaard.

Aandenken

aan de Heer

## **AIMÉ VAN CAENEGEM**

echtgenoot van Mevrouw

**Lea DE MULDER**

geboren te Zottegem op 23 mei 1912 en er  
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
op 20 november 1993,  
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Lid van de Kristelijke Bond  
van Gepensioneerden.

—

Lea De Mulder,  
Freddy en Jenny Van Caenegem-Van Caenegem,  
Cindy Van Caenegem en verloofde,  
De families Van Caenegem, De Mulder, D'Hoker  
en Van Der Meulen,  
danken U voor uw blijken van deelneming.

In de seizoenen van het leven,  
in jouw lente, zomer, herfst en wintertijd  
ben je steeds dezelfde gebleven.

Altijd stond je voor ons klaar  
en zelfs als 't moeilijk ging  
viel je niets te zwaar.

Steeds bleef je moedig en blij  
want vriendschap en liefde  
hoorde er voor jou gewoonweg bij.

Nu de sneeuw valt en de bodem kraakt  
heeft jouw stil heengaan  
ons toch diep geraakt.

Namis op zondag 19 december 1993 om 9.30 uur.

---

Druk Magerman - Zottegem - Begr. Porrez