

"Als ik dood ben, zal ik
nog veel te vertellen hebben".

†

**WIJ GELOVEN
IN HET EEUWIG LEVEN VAN
DE HEER**

ACHILLES VAN CAENEGEM

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Cyrilla STEURBAUT

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 14 september 1884 en tot de eeuwige voleinding in God opgeroepen te Zottegem (St.-Elisabethklinik) op 30 september 1971. Versterkt door de Sakramenten van de Zieken en de Pauselijke zegen en door het hoopvol gebed van onze gelovige gemeenschap.

Onze goede vriend Achilles was een eenvoudig en diepgelovig man. Heel zijn persoon straalde bescheiden vriendschap uit, oprechte genegenheid en diepmenselijk meeleven. Zijn rustige verschijning droeg nog steeds de kenmerken van de minzame korrektheid, waarmee hij in dienst van de C.O.O. zijn medemensen behulpzaam was geweest. In zijn doen en laten vonden wij de sporen terug van de zorg en toelef, waarmee hij als aanhankelijke echtgenoot en later als alleenstaande oude man zijn huishoudelijke bezigheden verrichtte. Tijdens zijn negentien maanden verblijf in "Home Vijvens" te Huise was hij er door iedereen geliefd en gewaardeerd. Na zijn overbrenging naar de kliniek vóór 'n drietal weken waren allen, zusters, personeel en medebewoners om hem bezorgd als voor een eigen vader of broer...

Hij had een uiterst dankbaar hart. Een vriendelijke brief maakte hem kinderlijk-gelukkig. De trouwe bezoekjes van de familie hielden de zon in zijn leven. Hun bezorgdheid voor zijn welzijn vertederde zijn gemoed. Hij is eigenlijk nog veel te vroeg van ons heengegaan.

Goede Achilles, gij hebt oneindig veel paternosters gebeden, gij hebt zo dikwijls en zo vertrouwdwvols Ons Heer ontmoet in de heilige communie; gij hebt zo schoon meegebeden, toen wij u de sakramenten van de zieken toedienden. In de kliniek zegden ze van u dat ge 'n brave man waart. En toen wij u aanmaanden niet zoveel te klappen, dat gij u te moe zoudt maken, hebt gij geantwoord: "Als ik dood ben, zal ik nog zoveel te vertellen hebben".

Wel, vertel maar veel aan Ons Heer over ons allemaal. En bid samen met uw echtgenote veel voor ons, dat wij goede, korrekte en vriendelijke mensen zijn, echt Kristelijk met elkaar begaan en vol daadwerkelijk geloof in een eeuwig blij weerzien.

—

†

De families VAN CAENEGEM en STEURBAUT,
danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.