

Niemand leeft voor zichzelf...
Niemand sterft voor zichzelf...



Vroom aandenken aan

ZUSTER GERARDINE

Julienne Van Buynder

Geboren te Tielrode op 17 mei 1896
In dienst van de Kongregatie van de H.
Vincentius te Deftinge sedert 15 december
1914
Zacht in de eeuwige vrede opgenomen op
20 juli 1984.

" Almachtige God,
uit liefde voor haar Heer heeft uw dienaar,
Zuster Gerardine, een leven geleid van toe-
wijding aan U en goedheid voor de naaste.
Wij vragen U: schenk haar met al haar
medezusters het blijvend geluk van het Rijk
der hemelen en de vreugde van uw komst
in heerlijkheid "...

Gedurende zeventig jaar kloosterleven heeft
Zuster Gerardine de droom van haar jeugd
verwezenlijkt: in een Godgewijd leven, zich-
zelf in liefde aan Hem en de naaste opdra-
gen. Zulke roeping komt van God en daarin
wijdt God zich als eerste de geroepene toe.
Door Zijn dagelijks inspirerend Woord, door
Zichzelf iedere dag te breken voor iedereen,
door trouw te voltooien wat Hij met de

mens begonnen is, houdt de Heer de offer-
gezindheid in de religieuzen. Het antwoord
van de religieuzen is een zich toewijden aan
de Heer en zijn Kerk.

Alleen liefde kan zo'n offer in stand hou-
den; een liefde die alleseisend is, om on-
verdeeld aan de Heer te behoren en door
Hem aan alle mensen. Door hun dagelijkse
levenswijding delen de religieuzen op een
speciale manier in de zending van Christus.
Door zo te leven gaan ze vrijwillig in op
de uitnodiging om "graankorrel" te zijn.

De dierbare overledene bleef tot de laatste
dag de echte religieuze. Het gebed was de
bezieling van haar lang en vruchtbaar
kloosterleven. Haar glimlach was de uiting
van de diepe vreugde die in haar leefde.
Zij hield van de kinderen die ze gedurende
49 jaar met liefde onderwees; zij was be-
gaan met haar familie, met haar medezus-
ters, met haar Kongregatie. Wij blijven er
biddend dankbaar om.

Uw aanwezigheid en uw gebed getuigen
van uw trouwe genegenheid voor Zuster
Gerardine en uw meelevens met de Kongre-
gatie van Deftinge.
Wij danken u van harte.