

†

VROOM AANDENKEN

AAN DE HEER

Joannes Albertus VAN BUYNDER

echtgenoot van Mevrouw

Anna PERMENTIER

geboren te Tielrode op 3 augustus 1908 en godvruchtig overleden in de kliniek te Hamme op 24 september 1976.

Lid van de Kon. Kath. Harmonie St Cecilia

Lid van het Zangkoor

Bestuurslid van de Bond der Kath. Gepensioneerden

Lid van de K.W.B.

Zilveren medaille in de Orde van Leopold II

Gesterkt door de hulpmiddelen van de H. Kerk.

Goede God, hoe groot zijt Gij in Uw Schepping en hoe hoog verheven is de mens, dat hij dagelijks met U mag meewerken de schepping verder uit te bouwen.

Daarvoor hebt Gij de mens al het nodige gegeven: zintuigen, lichaamsdelen, talenten en een hart dat kan beminnen. Met die verheven roeping voor ogen heeft Albert geleefd en altijd met vreugde gewerkt.

Dag en nacht was hij bezig en het viel hem zwaar toen hij een paar jaren geleden in zijn lichaamsdelen geslagen werd zodat het hem onmogelijk was verder te werken.

Bovendien heeft hij als muzikant gedurende 56 jaar meegewerkt om ook dat scheppingswerk verder uit te bouwen en de schoonheid van de muziek uit te dragen aan anderen.

Als koorzanger zong hij Uw lof en bracht U dank voor al het goede. Nu is hij voor altijd bij U en is reeds beloofd voor dat alles.

Goede God, Zegen zijn goede vrouw, kinderen en kleinkinderen, want voor allen bidt hij onafgebroken.

En zij, die op aarde verder leven moeten met een lege plaats aan hun zijde, blijven hem gedenken en zo blijft hij met hen verbonden.

Vooral zijn lieve dochter en goede zuster, die dagelijks op een speciale wijze in Uw dienst werken, vergeten hun beste vader en broeder nooit.

Albert zal nu voor al zijn lievelingen op aarde dagelijks het Onze Vader zingen, dat hij zelf eens componeerde.

Bedankt lieve vrouw, lieve kinderen en kleinkinderen, goede verpleegster, bedankt mijn vele vrienden en familieleden voor al uw liefde en blijde attenties en tot weerziens !



Voor uw gebeden en bliken van deelneming danken u :

Mevrouw Albert VAN BUYNDER-PERMENTIER,

Erwaarde Zuster Annita, in de wereld

Juffrouw Christiane VAN BUYNDER,

Dhr en Mevr. Jozef ADRIAENSSENS-VAN BUYNDER

en kinderen Ilse en Wim,

De families VAN BUYNDER, PERMENTIER,

ADRIAENSSENS en VERSTOCKEN.

Begrafenis. Gyselincx Temse. - Drukk. W. Buytaert.