

*"Ik ben van de Vader uitgegaan.
Al wie in Hem gelooft en naar mijn woorden luistert,
heeft eeuwig leven.
Hij zal niet geoordeeld worden, want hij is reeds
overgegaan van de dood naar het leven."
(Joh. 5 v. 24)*



In biddend en hoopvol uitzien naar de wederkomst
van Jezus nemen wij afscheid van
DE HEER

Johan VAN BUTSELE

geboren te Ronse op 17 juni 1923
en er tengevolge van een ongeval
overleden op 24 februari 1989.

Onverwacht is Johan getroffen door de jacht van het
leven; zijn heengaan treft alwie hem ooit heeft gekend.
Hij hield van het leven, van de mensen, steeds vrien-
delijk, gezellig en bereid om te helpen; met een groot
hart, zonder uitwendig vertoon, eenvoudig had hij een
goed woord voor ieder.

Wij zullen hem gedenken in onze herinnering en ons
gebed.

Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais auprès de toi, est le pardon
qui nous fait t'adorer.
J'espère le Seigneur,
je l'espère de toute mon âme
et j'attends sa parole.

Mevrouw Henri VAN BUTSELE(†)-DELACROIX,
haar kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Pierre VANBUTSELE-VAN BUTSELE,
hun kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Albert VAN BUTSELE(†)-RENAUT,
haar kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Gerard VAN BUTSELE-WEYMEELS,
hun kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Gilbert STOCKMAN-VAN BUTSELE,
hun kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Pierre DE SAEGHER-KESTELEYN
en kinderen,

*Zijn broer, zusters, schoonzusters, schoonbroers, neven,
nichten, achterneven en achternichten ;*

Mevrouw Robert HOUSSIER(†)-BOURDEAU,
Zijn toegewijde nicht ;

De families VAN BUTSELE en MORTIER,

Om uw genegenheid voor Johan tijdens zijn leven en nu bij
zijn sterven dankt de familie U hartelijk.

Pour votre sympathie et votre prière la famille vous remercie.