

*Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan
't is d'Heere van hierboven
Die 't zo gewild heeft en gedaan.*

G. G.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de Heer

HENRI-THEOPHILE
VAN BUTSELE

echtgenoot van Mevrouw

FERNANDE DELACROIX

Nijveraar.

Licenciaat in Handels- en
Consulaire wetenschappen.

Reserve officier.

Ridder in de Kroonorde.

Lid van de mannenbond van het H. Hart en ver-
schillende andere godvruchtige genootschappen.

geboren te Ronse, de 16 april 1907. en schielijk
overleden te Nederbrakel, de 14 juli 1956,
gezalfd met het H. Oliesel.

Door de woning van deze overledene, zozeer
bemind door een prachtig gezin, zo hoog geacht
door gans zijn omgeving, speelde een zonnig licht;
hij was er een koning. Voor vrouw en kinderen
was hij de onvergelykbaar goede echtgenoot en
vader. Werklieden en onderdanen hielden van
hem want jegens hen was zijn optreden steeds be-
zield door goedheid en rechtvaardigheid.

En zie, onvoorziens maaide de dood hem weg
uit dat geliefd midden en die onverdroten werk-
zaamheid. Een gelukkig huisgezin stort in diepe
smart, een ganse familie wordt in zware rouw

gedompeld. Een edel mens is uit de gemeenschap
weggerukt.

O God, eens te meer moeten wij erkennen dat
wij niets begripen van Uw ondoorgrondbare wils-
beschikkingen. Betrouwend dan ook op Uw God-
delijke Voorzienigheid bidden wij gelaten: « Uw
wil geschiedde ».

Mijn duurzame echtgenote, geen zwaarder slag
kon U treffen. Wij hoopten nog lange jaren te mo-
gen samenblijven om te zorgen voor de opvoeding
en de toekomst van onze lieve kinderen.

Ach, wat valt het mij pijnlijk aan U die zware
taak te moeten overlaten. Ik weet echter dat gij
met Gods hulp alles tot een goed einde zult bren-
gen. Daarom vraag ik U niet te klagen, maar te
bidden om kracht bij O. L. Heer. Van uit de Hemel
zal ik U helpen door mijn voorspraak.

Dierbare kinderen, maakt moeders werk lichter
en aangenamer door uw vlijt, gehoorzaamheid en
gedienstigheid

Goede vader, schoonmoeder, beste broers, zus-
ters, schoonbroers en schoonzusters weest mijn
zo zwaar beproefd gezin behulpzaam in kristelijke
familiegeest. Vaart allen wel, hebt dank voor al
hetgeen gij voor mij gedaan hebt, en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Zeer getroffen door uw blijken van diep
kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeende dank:

De familiën VANBUTSELE, MORTIER,
DELACROIX en DEJÉHANSART.

U. Vandenbossche