

De man ging naar zijn werk en naar zijn bezigheden tot dat de avond viel. P.S. 103.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

GUSTAAF VAN BUTSELE

NIJVERAAR

weduwnaar van Mevrouw

MARIA MORTIER

geboren te Ronse, de 2 september 1878 en er godvruchtig overleden, de 27 juli 1959, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en versterkt door de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».



We staan vol bewondering wanneer we de zo verdienstelijke loopbaan van deze man aanschouwen.

Hij was een schoon mens met een diep kristelijk geloof. Zijn godsdienst beleefde hij met mannelijke schoonheid en eenvoud. God en de naaste waren voor hem geen ijdele woorden.

Hij was een goede echtgenoot en vader; zijn grootste weelde en fierheid was zijn schoon gezin. In dat midden kwamen zijn gaven en waarden tot de hoogste bloei. Voor zijn vrouw was hij de tedere en sterke levensgezel met wie hij lief en leed gedurende vele jaren heeft gedeeld.

Voor zijn kinderen was hij niet alleen een goede vader maar tevens de opvoedende leidsman en de begrijpende vriend.

Hij was een sociaal voelend vlaams patroon: eenvoudig en goed in zijn betrekkingen met zijn personeel. Steeds was hij de eerste en de laatste en de werkkraft die hij uitstraalde, bezielde onweerstaanbaar zijn omgeving.

Door zijn ijver, moed, durf en wilskracht verwierf hij in ruime mate eenieders eerbied, sympathie en achting.

Zeer zeker heeft hij strijden en lijden gekend en niet het minst in wat hem 't dichtst aan 't harte lag: het pijnlijk verlies van vrouw en kinderen. Hard heeft God hem beproefd maar moedig heeft hij alles gedragen en zijn smart heeft hij geheiligd door een volledige gelatenheid en onverminderde liefde tot God.

Lieve Heer, Gij die ons zo lang een goede vader gegeven en hem zo zacht ontnomen hebt, laat toe dat we zijn aandenken mogen bewaren; en veren als een lichtend voorbeeld voor ons verder leven.

Mijn kinderen en kleinkinderen, blijft leven zoals Moeder en ik het u hebben voorgedaan. Bidt voor mij en gij vooral mijn zoon priester, gedenk mij in uw dagelijks H. Misoffer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

De familiën VAN BUTSELE, WAETERLOOS,  
MORTIER en DETEMMERMAN

danken u voor de godvruchtige gebeden  
en blijken van kristelijke deelneming.

U. Vandenbossche