

Allen zijn wij geroepen tot de hoopvolle en bevrijdende komst van de Heer.



In de vrede van Kristus ruste  
DE HEER

## **Achiel VAN BUTSELE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Magdalena-Blanche GABRIELS,**

geboren te Etikhove op 12 juni 1914 en  
overleden te Brakel op 11 december 1976,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Onze mensen, meer dan ooit verwachten veel van het leven. Elke dag voedt hun verwachtingen, hoop en leven... maar er is zo veel dat niet uitkomt. Wij leven niet altijd even zonnig en gelukkig. Veel levensdagen worden versomberd door last en zorg, door leed en onrust, door kwalen en ziekte, door het heengaan van geliefden en naastbestaanden. Al voelen wij dat heel pijnlijk aan, toch worden wij er niet door verpletterd als we echt geloven. Voor de kristen is de toekomst, niet iets of niets, maar Kristus, wiens komst wij vieren met kerstmis.

Onze dierbare overledene was een stil en eenvoudig mens, die gans zijn leven, in alle weersomstandigheden hard gewerkt en gezorgd heeft voor de zijnen. De laatste jaren van

zijn leven werden door ziekte ondermijnd. Met bewonderenswaardig geduld heeft hij die afzondering, die pijnlijke ziekte en de kwellingen onderstaan. Moge hij nu door Gods barmhartigheid in vrede rusten.

Bemide echtgenote, ik weet dat gij aan mij veel zult verliezen, nu zijt gij eenzaam in uw huisje. Altijd hebben we alle lief en leed gedeeld. Vooral de laatste jaren van beproeving waart U een sterke steun voor mij. Dank voor uw grote toewijding en zorgen. Help me door uw gebed.

Geliefde schoonzoon en dochter, en ook mijn kleinkinderen, voor U heb ik gewerkt en geleefd. Weest nu voor moeder de steun en troost in haar verder leven.

**Namis : zondag 2 januari 1977 te 10 u.**

De families VAN BUTSELE, POT, GABRIELS,  
DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijsselink, Oprakel