

Goede man, brave vader, in uw pogen
dwars door strijd en tegenspoed,
hield gij steeds één doel voor ogen :
aan vrouw en kind 't hoogste goed.



BLIJVENDE HERINNERING AAN
DE HEER

Jozef VAN BUTSEL

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Thérèse MANSSENS

Geboren te Oudenaarde op 19 maart 1949 en zacht in de Heer
ontslapen op 21 april 1994, gesterkt door de Genademiddelen
van de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Pijnlijk treft ons een diep verdriet, nu vader te vroeg aan onze
liefde en zorg ontnomen is. Al wie hem gekend heeft, mocht
ervaren hoe Jozef eerder een stille, zachte, minzame man was,
een man om van te houden. Voor zijn vrouwtje was hij een
toegewijde echtgenoot, zij vormden een gelukkig paar. Voor
zijn kinderen was hij een wijze en raadzame vader, naar wie
zij met kinderliefde mochten opkijken als hun vertrouweling.
Voor zijn medemensen was hij een aangename vriend, die
graag gezien was omwille van zijn behulpzaamheid bij elk
sportgebeuren van de lokale voetbalploeg. Niets kon hem
moedeeloos maken, hij straalde een spontane glimlach uit, ook
nog als de pijn van zijn onverhoedse kwaal zienderogen
toenam, in zijn hoofd bonkte tot barstens toe en zijn bewegin-
gen blokkeerde. Wij waren verontrust, maar hij beurde ons op
en schikte zelfs de feestmenu voor de plechtige communie van
zijn jongste zoonpje Peter. Tot hij een paar dagen vóór het

einde niet meer in staat was nog één woord te uiten of ons met
de ogen aan te kijken. Maar met het prevelen van de lippen en
kleine tekenen van zijn handen, maakte hij ons duidelijk
hoeveel hij van ons hield. Hij was niet bang, doorheen alle pijn
groeide zijn verbondenheid met God en was hij voorbereid op
wat hij wist wat komen zou. In vrede is hij ontslapen.

Dank u, lieve echtgenoot Jefke, ik was gelukkig met u, wij
hadden een schoon gezin. De kracht om voor onze vier
kinderen te werken, haalde gij uit uw liefde voor ons allen. Ik
blijf u nabij in mijn diepste gevoelens en dagelijks gebed.

Dank u, lieve vader, voor de goede pa die gij voor ons geweest
zijt. Wat waart gij fier als wij u mooie studieuitslagen konden
voorleggen en wij op de voetbalmatches, waar gij onze beste
supporter waart, een goal konden scoren.

Dank, lieve jongen, uw moeder die reeds vroeg beproefd werd
door het ongeluk van uw broertje en het vroegtijdig sterven van
vader, droeg u als oudste zoon van vijf het diepst in haar hart,
omdat gij uw moeder in haar vroege weduwschap altijd hebt
bijgestaan.

Dank u, Jozef, uw vrienden van de voetbal, uw geburen en de
vele kennissen die u als een behulpzame kerel kenden, voor
ons is het zwaar u zo vroeg te zien weggaan. Moge de
Goddelijke Scheidsrechter u beloning schenken.

Thérèse MANSSENS, *zijn echtgenote* ;
Chris, Nancy, Nico en Peter VAN BUTSEL, *zijn kinderen* ;
Marie-Louise DE LEPELEIRE, *zijn moeder* ;
Marcel en Regina MARTENS - DICK, *zijn schoonouders* ;
De families VAN BUTSEL - MANSSENS - DE LEPELEIRE - DICK
en MARTENS

danken voor uw kristelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen op vrijdag 13 mei 1994 in de St.-
Amelbergakapel.

Begrafenissen D'HONDT - Drukkerij VAN HERZELE - Oudenaarde

