



TER NAGEDACHTENIS

van de Heer

## Jozef VAN BUGGENHOUT

Vuurkruiser — Houder van het Oorlogskruis  
met Palmen en van het Kruis van Ridder in de  
Leopoldsorde met zwaarden.

Echtgenoot van Mevrouw

Hilda DE TROYER

geboren te Dendermonde op 29 juli 1888 en  
en aldaar godvruchtig overleden op 26 juli 1964.  
Gesterkt door de H.Sacramenten der Sterven-  
den en de Pauselijke Zegen „In Articulo Mortis”.

De dierbare overledene was een vroom man,  
een plichtbewust ambtenaar, joviaal in den  
omgang met vrienden en kennissen, een toege-  
wijde echtgenoot en vader. Beproevingen zijn  
hem niet bespaard gebleven ; hij heeft ze echter  
moedig gedragen, gesteund door een opgewekt  
karakter.

Dierbare echtgenote en kinderen, jarenlang  
heb ik in uw midden lief en leed gedeeld. Ik  
dank U allen voor de diepe genegenheid die ge  
me toedroegt ; ook U mijn beste zusters en  
broeder. Laat die liefde zich nu verder uiten  
in een oprecht gebed voor mijn zielerust.

Heer, wij bevelen U de ziel van Uw dienaar.  
Moge hij gestorven voor de wereld, door Uw  
barmhartigheid in U het eeuwig leven genieten.



De familiën

VAN BUGGENHOUT,

DE TROYER,

MOORTGAT,

SACRÉ,

zeer gevoelig voor blijken van

medeleven in rouw en gebeden

BEDANKEN.