

Men hoeft de dood niet te vrezen, wanneer men altijd een echte godsvrucht gehad heeft tot het Hart van Hem die ons zal oordelen.



TOT VROME GEDACHTENIS VAN
Mijnheer
Guiliëlms Josephus
VAN BUGGENHOUT

Echtgenoot van Mevrouw
Maria DE MASENEER

Lid van de Bond van het H. Hart. Medewerker van Don Bosco
Ondervoorzitter van de Boerenbond.
Bestuurslid van de Raiffaisenkas.

Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

Geboren te *St-Ulriks-Kapelle*, op 11 januari 1896,
en er godvruchtig overleden, op 11 juli 1961,
voorzien van de *HH. Sakramenten* der stervenden.

De duurzame overledene laat ons het voorbeeld na van een vurig geloof, een deugzaam en werkzaam leven en een grote bezorgdheid voor het welzijn van zijn huisgezin. Hij was voor allen dienstig en behulpzaam; zijn vriendelijken omgang won hem de genegenheid van iedereen.

De grootste troost die men naar het graf kan mededragen is, dat men als lid van de Bond van het H. Hart, iedere maand trouw op post was bij de eetherstellende H. Communie.

Bemide echtgenote en kinderen, vaartwel en troost U met de hoop dat we elkander zullen weerzien. Dient God getrouw en leeft zo dat ge de dood niet moet vrezen, wanneer ze ook kome. Bemint elkander, denkt dikwijls aan mij in uwe gebeden en offers.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

De familiën VAN BUGGENHOUT,
DE MASENEER,
DE BISSCHOP
en COCRIAMON,

*danken U innig om uwe
gebeden en bliken van
kristelijke deelneming.*