

A  
V V K  
V

BID GOD VOOR DE ZIELERURT VAN  
DE HEER

**Gustaaf VAN BRUAENE**

echtgenoot van mevrouw

**Anna SCHAMP**

geboren te Kruishoutem, op 19 januari 1896 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zingem, op 5 oktober 1978, gesterkt door het Sakrament der zieken.

Gustaaf was een man uit één stuk. Iemand die zijn ganse leven gewrocht heeft voor erkenning van zijn rechten ; een plichtsbewust man die elke beloning voor verdiensten weigerde omdat naar eigen zeggen : « een plicht wordt niet beloond. » Moeilijke momenten voor hem en zijn huisgezin heeft hij doorstaan, tijden van onbegrip is hij te boven gekomen met fierheid. Ondanks dit alles heeft hij een goed huisgezin opgebouwd waarop hij fier mag zijn. Hij was een voorvechter en voorbeeld voor onze Vlaamse jeugd.

Liefste vrouw en kinderen, dankbaar ben ik voor de zorgen waarmee u mij omringd hebt tijdens mijn levenskruisweg en bij mijn sterfbed. Ik zal bij de Vader bidden voor u en de kleinkinderen waarop ik zo fier ben.

Beste man en va, wij bewonderen uw levenslust en moed. Wij nemen u als voorbeeld voor onze levensidealen en zullen voor uw zielerust bidden tot de Vader in de hemel, de enige echte Rechter die over uw strijd voor rechtvaardigheid kan oordelen.

Mevrouw Gustaaf VAN BRUAENE,  
geboren, Anna SCHAMP,                      zijn echtgenote.

De heer Wilfried VAN BRUAENE,

De heer en mevrouw Erik VAN BRUAENE-HOSTE  
en dochter Bieke,

De heer en mevrouw Maurits CORNELIS-  
VAN BRUAENE en kinderen Steven, Katelijn en Lode,  
zijn kinderen en kleinkinderen.

De families VAN BRUAENE, SCHAMP en aanverwanten,

danken U voor de troostgevende blikken  
van kristelijke deelneming en voor uw gebed.

Begrafenisondernemer Eric De Grootte Zingem

HOLLAERT