

In de diepte van uw verwachtingen en  
uw verlangens  
ligt uw zwiigende kennis van het  
hiernamaals.

K. Gibran



TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Edmond VAN BREUSSEGEM

echtgenoot van mevrouw IRMA DE ROECK

Lid van de Christelijke Gepensioneerdenvbond  
en van de oudmijnwerkersbond.

Hij werd geboren te Erwetegem op 1 augustus  
1902 en is godvruchtig overleden te Zottegem  
op 17 maart 1985, gesterkt door de genademid-  
delen van onze Moeder de H. Kerk.

Het kan ons wel verwonderen dat iemand 30  
jaar zwaar labeur verricht in de mijnen, zolang  
sterk gebleven is. En toen enkele jaren geleden  
hij toch de prijs moest betalen, in zijn zwaar  
aangetaste gezondheid, van het ongezonde werk  
bleef hij op een uitzonderlijke wijze vechten  
tegen de aftakeling.

Waar heeft Edmond deze kracht gehaald?  
Wellicht in het feit dat hij altijd met liefde  
gewerkt heeft voor zijn vrouw en kinderen. In  
het feit dat hij een gelukkig man was die van  
de mensen hield en van de natuur. Het was  
zijn vreugde anderen te kunnen bijstaan en  
helpen. En zijn grootste genoegen was zijn kin-

deren en kleinkinderen te zien opgroeien tot  
flinke mensen, en zelfs zijn achterkleinkinderen  
te mogen aanschouwen. Gans de genegenheid  
en aandacht die hij aan de zijnen had geschon-  
ken mocht hij terug ontvangen in de zorgzaam-  
heid van zijn vrouw in de genegenheid, de aan-  
dacht en dienstvaardigheid van zijn nageslacht.

Vader was daarbij een gelovig man, die zo-  
lang hij kon de zondagsmis niet zou gelaten  
hebben. Wij durven dan ook geloven dat deze  
plichtsbewuste schone mens nu door de Heer  
ontvangen wordt als de trouwe dienaar aan wie  
gezegd wordt: "treed binnen in het Rijk van  
uw Heer,,". Daar waar de Heer zelf aan tafel  
zal rondgaan om de zijnen te bedienen!

Beste echtgenote, kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, wij hebben veel vreugde  
aan elkaar beleefd. Vreugde die groeit uit liefde  
sterft niet.

Dierbare broer, schoonzusters, familieleden en  
vrienden, blijft mij indachtig, voornamelijk in  
een regelmatig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede  
ruste!

Irma DE ROECK,  
Michel en Gabrielle VAN BREUSSEGEM-  
FRANCEUS, kinderen en kleinkinderen,  
De families: VAN BREUSSEGEM, DE ROECK,  
VERNIERS en VAN DEN BOSSCHE  
DANKEN U oprecht voor uw kristelijke  
deelneming en uw vroom gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem