

« Weest ook gij bereid omdat de  
Mensenzoon komt op het uur waarop gij  
het niet verwacht ». (Luc. 12, 40)



TER BLIJVENDE HERINNERING AAN  
DE HEER

## René, Marcel VAN BREUSEGEM

echtgenoot van Gabriëlle VAN STRIJTHEM,

geboren te St.-Martens-Lierde  
op 24 november 1918 en thuis plots over-  
leden te St.-Maria-Lierde op 27 november 1988.  
Voorzien van de HH. Sakramenten  
« in extremis ».

Oudstrijder 1940 - 1945.  
Vereerd met de Gouden Medaille in de  
Kroonorde.  
Eretoken van de Arbeid Eerste Klas.

In de tijd dat de liturgie bijzonder verwijst  
naar de definitieve ontmoeting met de Heer  
op het einde van de wereld, werd René  
plots tot een persoonlijke ontmoeting met  
God geroepen. Elke plotse dood brengt ons  
de onzekerheid van een mensenleven voor  
ogen: Weest waakzaam, want gij kent dag  
nog uur». Onvoorzien heeft deze man allen  
en alles moeten verlaten. De ontreddering en

het verdriet bij zijn naastbestaanden is  
groot. Wie met hem die dag, de voormiddag  
en de namiddag doorbrachten, waren 's avonds  
een medemens verloren! Wat is elk levens-  
uur toch kostbaar! Dierbare echtgenote,  
mijn heengaan treft U voorzeker diep. Elke  
dood breekt banden, en als dit huwelijks-  
banden zijn is het verdriet en de pijn des  
te groter. Ik dank U om het leven dat gij  
met mij hebt willen delen, om de bezorgd-  
heid die gij mij steeds hebt betoond.

« Heer onze God, Gij alleen kent onze da-  
gen, en wij ervaren hoe broos een mensen-  
leven is. Nu de dagen van dit leven plots  
ten einde zijn vragen wij U dat Gij deze  
mens barmhartigheid zoudt betonen; wil  
hem genadig zijn en laat hem onsterfelijk  
gelukkig zijn bij U.

De families

VAN BREUSEGEM, VAN STRIJTHEM,  
CEUTERICK, VAN DAMME,  
danken U.

Namis : zondag 22 januari 1989 om 10 u.

---

Rouwleiding bvba Raoul, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel