



GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

PETRUS HUBERT VAN BREUSEGEM

Echtgenoot van Mevrouw

Irma Van Den Bossche

geboren te St.-Martens-Lierde op 15 november 1906
en godvruchtig overleden in de kliniek te Zottegem,
op 29 juli 1959.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Ijveraar van de Bond van het H. Hart.

Een werkzaam en vredevol man is uit ons midden weg gegaan, een gelovige kristen, voor wie God geen onbekende is geweest; want elke maand zocht hij Hem, bij 't eerste klokkengelui, als H. Hartbonder op, in het sacrament der biecht, en elke maand zagen we hem ter H. Tafel naderen, om zich met zijn Heer in een vurige communie van eerherstel te verenigen.

Mocht hij nu bij het geliefde Hart van de Goddelijke Meester barmhartigheid vinden voor menselijke tekortkomingen, en loon voor alles wat hij goed heeft verricht.

Geliefde echtgenote, de tijd om rustig van mijn pensioen te genieten is tamelijk kort, naar menselijke schatting te kort geweest, en veel zullen wij nog aan mekaar verliezen.

Duurbare kinderen, mag ik U vragen eensgezind rond moeder te blijven, en wat het leven ook voor u moge zijn, eenvoudig bestaan of welstand, blijft trouw aan al wat kristelijk is en in overeenstemming te brengen is met ons H. Geloof. Slechts zó betreden we de baan waarlangs God ons wenkt. Schenkt mij bovendien de gedachtenis van een trouw gebed.

Duurbare medebroeders van de H. Hartbond, blijft ook gij mij gedenken in uw gebeden en bondscommunies.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.



*De familiën VAN BREUSEGEM, VAN
DEN BOSSCHE, REMY en VAN
STEEBTEGHEM*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.