

Hij was een eenvoudig en rechtvaardig vader, die  
God vreesde en zich van alle kwaad verwijderd  
hield.  
Job. 1, 1.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

**Petrus Van Breusegem**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Emma Ceuterick**

geboren te St Martens-Lierde, de 24 September 1883  
en er godvruchtig overleden, de 30 September 1949,  
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

*Lid der Confrerie van de H. Barbara.*

De mens is heden onder het getal der levenden,  
en morgen is hij verdwenen... Houdt U bereid.

Hij heeft onder ons geleefd zoals een ware christen  
leven moet : godsdienstig, vreedzaam, ver-  
slaafd aan het werk, ootmoedig en met geduld de  
weg volgende, hem door de goddelijke Voorzienig-  
heid aangewezen, zijn hoop stellende op het geluk  
dat over 't graf te wachten staat, want gans zijn  
handel en wandel steunde op zijn echt katholiek  
geloof, dat diep in zijn hart was geprent.

Dierbare Echtgenote, het uur van scheiden is  
daar, maar 't is geen eeuwig vaarwel, de dag komt  
die ons voor eeuwig zal verenigen in de glorie des  
hemels ; bid voor mij.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, het gedacht  
aan plicht deed ons werken en zorgen voor U, nu  
ook vergeet uw vader niet, hebt uw moeder in eer,  
troost en ondersteunt haar, leeft steeds in vrede  
met elkander en blijft mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

---

**BEDANKEN**

de Familiën :

VAN BREUSEGEM,

CEUTERICK,

TEERLINCK,

FLAMMÉE.

---