

"Wie voortleeft in het hart van de zijnen kan nooit uit hun leven verdwijnen."



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Michaël VAN BREUSEGEM

echtgenoot van mevrouw

JEANNINE ROELANDT

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 29 september 1931 en godvruchtig overleden te Gent op 3 mei 1986, gesterkt door het Sakrament der zieken.

Het valt hard als iemand, van wie we zoveel houden, ons moet verlaten. Maar als kristenen buigen wij deemoedig het hoofd. Gods wegen zijn onbegrijpelijk; als men er het minst aan denkt neemt Hij ons weg uit de kring van zijn dierbaren die ons niet kunnen missen.

Ja, geluk, beproeving en lijden wisselen elkander zo snel af in het leven van een mens. Hij was ons allen zo lief om zijn opgewektheid, zijn vriendelijkheid, zijn dienstvaardigheid, zijn moed en optimisme om zich door de moeilijkheden heen te werken. Hij wilde nooit toegeven dat hij het wat kalmer aan moest doen. Zijn werk was zijn leven en zijn gezin zijn kroon.

Liefste echtgenote, gij hebt zoveel voor mij gedaan, dank voor uw liefde en voor de vreugden die we samen mochten kennen en vooral uw vriendelijke bekommernis dag na dag.

Beste kinderen en familie, gij weet hoe ik met u allen heb meegeleefd ik was zo gelukkig in uw midden, dank voor al wat ge voor mij betekende.

In het kleine woordje "Dank U" ligt zoveel van wat ik nog wou zeggen.

Blijven we in liefde met elkaar verbonden, bezorgd de ene om de andere, en laten wij doen wat voor elkaar goed en nodig is.

Om uw erkentelijkheid van kristelijke deelneming en uw vroom gebed, DANKEN U:

Jeannine ROELANDT,
Jean-Pierre en Marleen

VAN BREUSEGEM-DE KONINCKBROECK,
Dominique VAN BREUSEGEM,
Veronique VAN BREUSEGEM,
De families: VAN BREUSEGEM, ROELANDT,
VAN DEN BOSSCHE en VAN DEN BERGHE.

Drukk. Van Ruyskensvelde - ☎ 091 / 60 05 78