



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

MARIA VAN BREUSEGEM

echtgenote van de Heer

GEORGES EEMAN

geboren te St.-Martens-Lierde op 13 mei 1912 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouw
Ziekenhuis te Geraardsbergen op 21 juli 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

"In de dertiger jaren — leest men binnenkort
in het boek 'Lierde vroeger' — werken Georges
en Maria in de 'melkerij' van het klooster, raken
er verliefd en huwen met mekaar." Ze zijn nu
58 jaren getrouwd en dat voelt je als één sterft
en de ander 88 is. "Het is niet goed om alleen
te zijn — zegt Georges van verdriet — ik loop
verloren." Maria had altijd alles goed voor hem
gedaan, voor hem gezorgd. Als zij kon regelen,
moest hij nooit zorgen hebben.

De goede huisvrouw met het gouden hart. Een
beste mémé. Veerle en Wim heeft zij bijgestaan,
hen overdag een thuis gegeven, hen groot ge-
maakt in hun jongste jaren. Zij heeft veel ge-
geven, weggegeven. Haar rechter gaf, haar linker
zweeg. Het plezier, de deugd ervan bewaarde
zij in eigen hart. Belangrijk is dat zij de men-
sen graag heeft gezien en hun nood heeft ge-
voeld. Zij was de oudste van tien. Werken leerde
ze zo vanzelf. Maria heeft hard gewerkt, met
haar handen, met hart en ziel voor het gezin.

Omgang met de naaste leerde ze ook. Die men-
senkennis van nature heeft zij bijgeschoold in
het café 'bij Georges op den boulevard'. Zij
kon luisteren en laten vertellen, had een ideaal
invoelvermogen, de intuïtie van een moeder. Om
Jefke Roelandt die vlak voor haar heenging, zou
ze geweest hebben. Zij zou Georgette troosten.
Als het aan haar lag, gunde zij ieder mens het
zonlicht, ieder echtpaar een lang en gelukkig
leven met mekaar.

Hoe gelukkig is een mens van 80? Ze is ver-
wend geweest in het leven, zei ze. Verwend
door Georges, door de zorgen van Denise en
Alfons, door de vriendschap van familie, van
vrienden en burens. Tot de ziekte van de ouder-
dom iets te vroeg toeslaat. Alles verstilt dan
stilaan tot niets. Leven wordt sterven.

Maria, vaarwel en hoor je ons? Nu geroepen
om te gaan langs andere wegen die wij niet
kennen, nog niet. Georges, jij kunt over de
grens van de dood niet samen bij je geliefde
blijven. Jij moet verder de weg alleen gaan.
Niet helemaal alleen.

**De families VAN BREUSEGEM, EEMAN,
CEUTERICK en EEMAN,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Rouwl. : Am. Marroyen, Brakel - T. (055) 42 26 08