



Bid God voor de ziel van
DE HEER

Jozeff VAN BRABANDT

Weduwnaar van Mevrouw

Palmyre DENHAENE

Echtgenoot van Mevrouw

Irma VANDER BRUGGEN

Oud-strijder 1914-18 Vuurkruiser
Ridder in de Leopoldorde met zwaarden
Ridder in de Kroonorde met zwaarden
Ridder in de Leopold II-orde met zwaarden
Oorlogskruis met palm - Vuurkruis
Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-18
Overwinningsmedaille van de oorlog 1914-18
Herinneringsmedaille Regering Z.M. Albert I
Ere-Diploma N.S.B.

Geboren te Melden op 28 december 1892
en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde
op 25 januari 1968

Versterkt door het H. Sacrament der Zieken
in de Pauselijke zegen

Het leven van elke mens, of het nu kort of lang is, rustig of bewogen, weelderig of hard, het leidt immer naar God, de almachtige die alles geschapen heeft.

Rustig en vredig, niet onverwacht, overleed deze algoede vader en liefdevolle echtgenoot.

Wat in de Prefatie der overledenen gezegd wordt zal voor de goede afgestorvene zeker waar zijn « voor uw getrouwen, Heer, wordt het leven niet weggenomen doch in een schoner leven omgezet ».

Mijn dierbare echtgenote, samen hebben we tijdens ons huwelijksleven lief en leed gedeeld ; ge waart voor mij een onmisbare steun ; ik dank U voor uw onophoudelijke toewijding die gij mij dag en nacht bewezen hebt.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, moge mijn aandenken U troost en berusting geven, weest goed voor elkander.

En gij allen bloedverwanten en vrienden oud-strijders, dank om uw vertrouwen en moge Gods Zegen over U allen komen en op u blijven.

Mevrouw Irma VANDER BRUGGEN,
Mijnheer en Mevrouw Norbert CALLENS-VAN
BRABANDT en kinderen,
Mijnheer en Mevr. Gilbert VAN BRABANDT-
RUYMBEKE en kind
Mijnheer en Mevr. Frans VERMEEREN-DE-
CROIX, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevr. Albert DECROIX-VANDEN-
BOSSCHE en kinderen

De families VAN BRABANDT, VANDER
BRUGGEN, DENHAENE, DECROIX, DE
CUYPER, HENNEBERT, DERNICOURT.

DANKEN
voor de blijken van deelneming

Drukkerij Vandevelde