

Zalig zij die in den Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

JAN VAN BOXSTAEI

echtgenoot van Leonie Van Der BIEST

geboren te Woubrechtgem den 8 April 1863 en
aldaar godvruchtig overleden den 26 April 1947
voorzien van al de rechten onzer Moeder de H. Kerk

Hij was een man door God bekleed met wijsheid en
voorzichtigheid; goedwillig en gediensig jegens
iedereen, ging hij met veel zachtmoedigheid te werk.

Wat God aangenaam was heeft hij steeds gedaan;
nochter rechter noch ter linker zijde is hij afgeweken.
Allen die hem kenden loofden hem, eerden hem en
beminden hem om zijn stichtende levenswijze.

Als een forschen eik opgegroeid werd de sterke
man als door een bliksemschicht neergeveld; de kwel-
lingen van zijn verder lever heeft hij gedragen zon-
der merren of zonder wraakgevoel; zijn moedige
ziel kon men nietter neer slaan. In God vond hij rust
en hoop; de liefdevolle verzorging van echtgenote en
en kinderen waren hem een troost.

Bemide echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen
gij zijt nu in droefheid bij mijn afsterven doch troost
U bij de gedachte dat de Goede God mij nu reeds
loon voor mijn werk heeft geschonken. Gedenkt al-
tijd de lessen van Uw vader.

Gij allen die mij bemind hebt hierbeneden bidt voor
mij, gij vooral teerbemind kind die U geheel den Heer
hebt geschonken. Van uit den schonen hemel waak ik
over U.

Jesus, Maria, Jozef, (7 j. 7 q aflaat.)

Uitg. M. Van BOXSTAEI Woubrechtgem

Mevr. Van BOXSTAEI, geboren Leonie Van der BIEST;
Mevr. Ww. Van BOXSTAEI-MAESSCHALK;
Mevr. Ww. COUGÉ-Van BOXSTAEI;

Eerwaarde Zuster Aneeta, kloosterlinge bij de Zusters der Franciscaners en
te Denderleeuw: in de wereld Mejuffer Marie Van BOXSTAEI.

De familiën Van BOXSTAEI en Van der BIEST,

innig getroffen door de blijken van deelneming,

BEDANKEN.