

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Cyriel VAN BOXSTAEL

echtgenoot van Mevrouw
Delphine ROELANDT

geboren te Vlekkem, de 17 november 1880 en god-
vruchtig overleden in het hospitaal te Aalst, de
3 juni 1961, gesterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden en de Pauselijke Zegen.

*Lid van de H. Hartbond en van verschillende god-
vruchtige genootschappen.*

Cyriel was een goed man, een voorbeeldig huis-
vader en een zeer trouw kristen. Het is altijd een
teken van trouw en van diep geloof als we kunnen
zeggen; zie naar die mens, hoe hij tot het aller-
laatste zijn geloof beleefde en er voor uitkwam.
Noch ziekte, noch ouderdom, konden hem belet-
ten zijn kristelijke plichten te volbrengen.

Zijn woord sprak hij vrij en vrank, liever zweeg
hij dan iemand naar de mond te praten of tegen zijn
eigen gedacht te spreken. Zijn handelwijze was
steeds in overeenstemming met zijn mening en zijn
geloof.

Zijn echtgenote en kinderen bewenen hem, want
ze beminden hem echt; niet iedereen heeft zulke
goede vader.

Dierbare echtgenote en kinderen, bij dit voorlo-
pig afscheid zeg ik u dank voor uw talloze zorgen.
Het was goed bij u te zijn. Van hierboven zal ik
over u waken. Blijft mij gedenken in uw gebeden,
vooral gij mijn dierbare dochter aan de Heer toege-
wijd.

Beminde familieleden en vrienden, vaart wel in
dit leven en bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

danken U van harte voor de blijken van deelneming
in rouw en voor uw gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Epe.
.....

Mevrouw Cyriel Van Boxstael, geboren Delphine Roelandt,
Heer en Mevrouw Albert Van Boxstael-Rottiers en kinderen,
Heer Marcel Van Boxstael,
Erwarde Zuster Romana, in de wereld Mejuffer Suzanne Van Boxstael,
Heer en Mevrouw Willy Bambust-Van Boxstael,
De families Van Boxstael, Roelandt en De Sutter,