

O Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten en hopen.
(Nav.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf Jozef Van Boterdaele

echtgenoot van Mevrouw

JULIETTE DE SPIEGELEER

geboren te Zandbergen de 5 Januari 1910
en godvruchtig overleden te Smeerebbe-Vloerzegem de 15 Februari 1956.

Voorzien van de H. Sacramenten der stervenden

Om martelaar te zijn is er noch zwaard, noch vuur nodig; het is genoeg verduuldig te lijden.

(H. Gregorius.)

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied. De naam des Heren zij gebenedijd.

(Job.)

Diep in de schoot der aarde zwoegt de mijnwerker; zwaar en pijnlijk is zijn arbeid en voortdurend beloert hem de dood.

Ook deze brave man is gevallen, als slachtoffer van zijn plicht, niet plots, besprongen door grauwwuur of bedolven onder een instorting, maar langzaam gewurgd door de geniepig naar binnensluipende kwaal. Eerbied voor zulke mannen! Uit menselijk en christelijk besef! Ze zijn ongekend, hun namen worden niet met schittering omgeven, maar des te schoner en verdienstelijker is hun leven, hun strijd en hun offer!

Bemide echtgenote, die mij zo trouw hebt

ter zijde gestaan, draag moedig deze harde slag, God zal u sterken. Lieve kinderen, al te vroeg moet ik u verlaten; blijft braaf en godvruchtig, gehoorzaam en liefdevol voor uw moeder.

Al mijn duurbaren, ik dank u voor de genegenheid en de vele troost die ik van u mocht ondervinden; bidt voor het heil van mijn ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid I (300 d. afl.)



De familiën

VAN BOTERDAELE,
DE SPIEGELEER,
VAN ISRAËL en
VAN DER BIEST

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van christelijke deelneming en

DANKEN U HARTELIJK.

Uitg. De Turck, Smeerebbe-Vloerzegem.