

"Gij zult juichen, ook al hebt ge nu voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. (Petr. 1,6)



Gedenk in Uw vroom gebed

D E H E E R

GUSTAVE VANBOTERDAEL

echtgenoot van Mevrouw

JEANNE VAN BELLE.

Hij werd geboren te Twee-Akren op 11 maart 1906 en is tot zijn Schepper teruggeroepen te Geraardsbergen in de H. Hartkliniek op 1 oktober 1985, voorzien van het H. Sakrament der zieken.



Voor de bliken van kristelijk medeleven, uw vroom gebed en uw aanwezigheid, danken U de families

VANBOTERDAEL, VAN BELLE,

LEQUEUX, DE MECHELEER.

Het is ineens zo stil en leeg in huis.

Spijt en droefheid en ontgoocheling om dit onverwacht heengaan groeien in ons.

Maar ook dank en fierheid om alles wat hij geweest is en gedaan heeft...

We mogen immers niet zozeer treuren om eigen leed. Zijn geluk moet voor ons een troost zijn.

In stille zorgende genegenheid voor de zijnen is hij zonder veel vertoon doch plichtsgetrouw en met weinig tevreden door het leven gegaan.

Heer, aanvaard hem nu in Uw liefde!

Wij danken U, Heer, voor de rustige en gezellige oude dag, die we met hem mochten meemaken en vertrouwen hem nu biddend toe aan Uw Goddelijke barmhartigheid.