



*Wanneer de laatste zomerdagen  
nog lokten met stil geluk,  
sloeg plots de dood zijn dromen stuk  
en God heeft hem naar 't Huis gedragen  
waar 't hart geen dromen meer durft  
vragen. L.V.*

~~~~~  
Dankbaar voor wat hij voor ons was  
en blijft, vragen wij U te bidden voor

DE HEER  
**Gustaaf VANBOTERDAEL**

echtgenoot van Mevrouw  
Alice DE PAEPE

geboren te Smeerebbe Vloerzegem op  
12 november 1927 en plotseling  
overleden te Aalst op 19 augustus 1995.  
Hij werd gesterkt door het H. Sakrament  
der Zieken.

~~~~~  
De families VANBOTERDAEL, DE PAEPE,  
DE NAUW en ROELAND, danken U voor  
uw blijken van christelijk medevoelen en  
voor uw gebed.

---

Begr. Oud Huis Langendries, V.d.Driessche-Premereur,  
Galmaarden, tel.: (054) 58 07 25.

Het plotse heengaan van Gustaaf heeft allen met verbijstering geslagen. Dit onverwacht gebeuren doet ons nadenken over de vergankelijkheid van het leven. Wij weten dat wij eens zullen sterven, maar liefst denken wij daar niet aan. En toch moet dit overlijden ons doen nadenken.

Gustaaf was een goede en lieve echtgenoot, een zorgzame vader, een gewetensvol werknemer bij Electrabel.

Samen met zijn echtgenote mocht hij 44 jaar samenleven en sinds 10 jaar mocht hij genieten van zijn welverdiend pensioen. Maar dit weerhield hem niet om nog veel te zorgen voor zijn gezin. Altijd was hij bezig en iedereen kon bij hem raad vragen. Voor allen die hem aanspraken kon hij tijd maken en een babbeltje slaan. Hij werd door allen graag gezien en iedereen kende hem omdat hij steeds de mensen groette en graag bij de mensen was. Door zijn afsterven laat Gustaaf bij ons allen een leegte achter.

*Dierbare echtgenote, laten wij de Heer danken voor dit mooie leven, liefste kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn grote trots en steun. Blijf moeder nabij, steun haar in de moeilijke dagen die zullen volgen, blijf samen en denk aan de goede raadgevingen die ik u heb meegegeven.*

*Heer, onze God, wij bidden U voor deze dierbare overledene Gustaaf die ons plots en onverwachts ontvallen is. Zijn heengaan doet ons pijn; wij kunnen hem zo moeilijk missen. Laat ons tot rust komen, en luisteren naar Uw woord dat niet de dood maar wel het leven overwint dank zij Jezus, die mens als wij, gestorven en verrezen is en midden onder ons aanwezig is. Vandaag en alle dagen in eeuwigheid.*

~~~~~  
Namis : zondag 10 september te 09.30u. in de kerk  
van Vloerzegem.

---

Druk Langendries Chris, tel.: (054) 58 72 04.