



Tot zalige gedachtenis aan  
de heer

**Gerard Marcel VAN BOST**

weduwenaar van mevrouw

Ensa DE BOCK

geboren te Sint-Denijs-Boekel op 7 augustus 1910

en godvruchtig overleden

in het Rusthuis " Huize Roborst " op 9 juli 1995.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Oud-strijder 1940 1945 - Oud-Krijgsgevangene.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Lid van Ziekenzorg.

Wij hebben Marcel gekend als een doorbrave mens, echtgenoot en huisvader, die in zijn leven veel gewerkt heeft op verschillende werkerreinen. Niets was hem te veel wanneer het om werken ging in het belang van zijn gezin. De diepste wonde die in zijn hart geslagen werd en die zijn leven geknakt heeft, was het heengaan van zijn echtgenote, met wie hij méér dan vijftig jaren lief en leed heeft gedeeld. Dat verlies is hij nooit helemaal te boven gekomen, zodat het alléén-zijn in zijn huisje, ook wegens de verzwakkende lichaamskrachten door zijn vorderende leeftijd, hem

te zwaar werd en hij gedurende ruim een jaar zijn toevlucht had gevonden in het Rusthuis te Roborst, waar hij aan de goede zorgen van het verpleegpersoneel was toevertrouwd. Geleidelijk verzonk hij in de wazigheid en zwijgzaamheid, ondanks de talrijke bezoeken van zijn kinderen die hem kwamen opbeuren en de geborgenheid in de kring van zijn medebewoners en leeftijdgenoten, die hem omwille van zijn zachtheid een warm hart toedroegen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, de Heer zegene u, terwijl ik u allen innig dank zeg om uw genegenheid en bezorgdheid. Blijf mij voortaan nabij in uw gebed, want moeder zaliger en ik hebben u geleerd op te blikken naar de Heer, bij Wie wij nu samen u verder zullen volgen en behoeden. Dierbare broeder en schoonzusters, familie, kennissen en medebewoners van het Rusthuis, schenk mij als laatste gunst van genegenheid uw gebed voor mijn zielezaligheid. Lieve verpleegkundigen van het Rusthuis, dank voor uw toewijding.

De familie dankt U

voor uw blijken van deelneming in rouw en gebed.

*De namis zal er opgedragen worden  
in de St.-Amelbergakapel te Mater  
op vrijdag 8 september 1995 om 19 uur.*

BEGRAF. FUNER., DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS & ZOON  
ZWALM - BEERLEGEM TEL. 055/49.90.12 - FAX 055/49.61.99