

« Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest ».



GEDENKEN WE IN ONZE VROME GEBEDEN

de heer

Karel VAN BOSSUYT

echtgenoot van mevrouw Yvonne CLAES

geboren te Kester op 6 juli 1911
en godvruchtig overleden te Ukkel
in de Sint-Elisabethkliniek, op 27 februari 1978
gesterkt door de sacramenten van de zieken.

O Heer, uw beproevingen zijn soms pijnlijk,
maar Gij zijt onze Vader en wij weten dat
Gij ons bemint : Uw heilige Wil geschiede.
(H. Aug.)

De roem van een deugdzaam mens is de
getuigenis van een goed geweten. Bewaar steeds
een zuiver geweten en gij zult altijd gelukkig
zijn, zelfs in de uren van beproeving.

Wij danken U, Heer, voor de grote weldaad
ons verleend in de gave van een zo goede,
bezorgde en trouwe echtgenoot en vader en
terwijl wij uw hoge goedheid prijzen smeken
wij uw goedertieren barmhartigheid af over
hem die wij zo zeer mochten beminnen en die
wij U met onderwerping afstaan om de glorie
van uw H. Naam.

Nu geniet hij van de onuitsprekelijke ge-
noegens die de Heer heeft beloofd aan die
welke eenvoudig van harte zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind,
mijn heengaan valt u pijnlijk, troost u echter
bij de gedachte van het weerzien in de hemel
ik dank u voor de goede zorgen en toewijding
die ik van u steeds mocht ontvangen.

Mevrouw Karel Vanbossuyt-Claes,
De heer en mevrouw Willy Vanbossuyt-Janssens,
Jongeheer Dirk Vanbossuyt,
De families Vanbossuyt, Claes, Cromphout en
Billens,

danken u voor uw bliken
van deelneming en gebeden.

De begrafenisplechtigheid had plaats in de
Sint-Martinuskerk van Keter, op zaterdag 4 maart
1978 om 10.30 u.

Kester, L. Vannijvel, koster. - Tel. (054) 56.60.31