

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven. (Math. 5,7)



BID VOOR DE ZIEL  
van

Eerwaarde Heer

### Alfons - Frans VAN BOCKSTAL

Geboren te Appels de 31 Juli 1881

Priester gewijd te Gent in	1907
Leraar aan het St. Jozefsinstituut te St. Niklaas (Waas) in	1909
Aalmoezenier in	1914
Leraar aan het O.L.Vr. College te Oudenaarde in	1919
Onderpastoor te Haesdonck in	1922
Pastoor van Elst in	1933
en er als rustend pastoor overleden de 25 Mei	1952
bediend van de H.H. Sacramenten.	

'n Priester met 'n gouden hart. Goed en gedienschtig voor iedereen ; medelijdend en milddadig voor noodlijdenden en beproefden.

Hij deelde de vreugde en het lijden samen met zijn volk, dat hem diep in 't hart droeg.

Hij was gekend om zijn eenvoud, zijn rechtschapenheid, zijn opgeruimd karakter, zijn bereidwilligheid en andere hoedanigheden.

Geen wonder, dat zijn haastig heengaan diep inslaat, bij de velen die hij met raad en daad heeft bijgestaan. Ook zal zijn aandenken nog lang op de gemeente bewaard blijven.

Moge de Heer hem rijkelijk belonen en hem spoedig opnemen onder het getal zijner uitverkorenen.

Dierbare naastbestaanden en vrienden, tot weerziens, ik dank U voor uw genegenheid en dienstvaardigheid, U vooral, mijn getrouwe huishoudster ; dat God U lone voor uw toewijding en bezorgdheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid, (100 d afl.)

De familiën VAN BOCKSTAL, VAN GARSSE, FIERLAFIJN, THEYSSENS en DE MAN

danken U van harte voor Uw welgemeende deelneming en gebeden.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.