

.Tot het Geluk van de Verrezen Heer  
werd geroepen

MIJNHEER

## RICHARD VAN BOCKSTAELE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA BLOMMAERT

geboren te Nederbrakel, op 19 juni 1897, en god-  
vruchtig overleden te Nukerke, op 3 april 1967,  
voorbereid door de HH. Sacramenten en de  
Pauselijke Zegen.

---

Terwijl in de natuur en in de kerk, alles  
zingt van nieuw leven, kwam over ons gezin  
de schaduw van de dood, door het heengaan van  
onze geliefde man en vader. Wij treuren alleen  
om het verlies van iemand, die ons dierbaar  
was, iemand die voor ons gewerkt heeft, iemand  
die ons liefhad. Wij blijven over met de herin-  
nering aan hem, die ons aardse leven schoner  
en gelukkiger heeft gemaakt door zijn jarenlange  
harde arbeid in de harde tijd van het mijn-  
werkersleven. Na enkele jaren verdiende rust,  
hebben wij vader omringd met onze meest ver-  
duldsame en liefdevolle zorgen, wanneer zijn krach-  
ten gingen begeven. Uit zijn werkzame liefde  
voor ons en onze dankbare zorg voor hem, is  
bij ons een band gegroeid, waarvan het pijn-  
lijk is die te voelen breken. Maar wij geloven,  
dat vader nu volkomen gelukkig is, omdat hij  
is ingetreden in het geluk van de Verrezen Heer,  
in Wie hij even mannelijk sterk geloofde en ons  
leerde te vertrouwen. Daarom verrijst ook in  
ons een nieuwe vreugde: onze wederzijdse lief-  
de leeft voort en daarin ligt onze kracht om vol  
vertrouwen verder te gaan op de weg, die va-  
der met Kristus, ons is vóórgegaan.

D'erbare echtgenote, lieve kinderen en klein-  
kinderen, uw genegenheid heeft de hardheid van  
mijn leven zacht gemaakt. Hebt dank voor uw  
moeidige goedheid, vooral in de lastige laatste  
jaren. Ook met U blijve de Heer, zoals Hij  
met mij nu ten volle is.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,  
Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De families VAN BOCKSTAELE, BLOMMAERT,  
VAN HUFFEL en ASSEZ,

---

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470