

Ontferm U mijner, o God, want ik neem mijn
toevlucht tot U. (Ps. 57)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

RENE VAN BOCKSTAELE

echtgenoot van Mevrouw Cordula BEERENS
geboren te Balegem, de 19 April 1880 en aldaar
schielijk overleden, den 13 Maart 1954, versterkt
door de HH. Sacramenten.

Oud-strijder 1914-1918, vereerd met
verscheidene eretekens

Aan de besluiten der Voorzienigheid moeten
wij ons onderwerpen, omdat zij oneindig wijs
zijn en vol goedheid.

God zal de mens geven volgens zijn werken
aan iedereen schenken wat hem toekomt.

De dood komt als een dief in de nacht, op
een uur waarop ge het niet meent zal de Zoon
des mensen komen. (Luc. XII).

Heer, Uw wegen zijn onnaspeurlijk en on-
doorgrondbaar uw raadsbesluiten. (S. Paul).

Bemide Echtgenote en kinderen wij leefden
voor elkaar en kenden vele gelukkige dagen;
helaas dit plotseling scheiden overlaadt U met
smart. Ik waak over U van hierboven en reken
op de steun uwer gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen, b.v.o.

HAEGEMAN, Balegem.

Mevrouw René VAN BOCKSTAELE, geboren Cordula BEERENS,
zijn echtgenote.
Ir. en Mevrouw D. VAN NIEUWENHUYZE-VAN BOCKSTAELE,
Dr. en Mevrouw R. VANDER BORGHT-VAN BOCKSTAELE, zijn kinderen,
Mijnheer Geert VAN NIEUWENHUYZE,
Mijnheer Jan VAN NIEUWENHUYZE,
Juffrouw Hilde VANDER BORGHT,
zijn kleinkinderen,
De familieën VAN BOCKSTAELE, BEERENS, VAN WAEYENBERGHE, VAN
WLNENDAELE,

Danken van harte om deelneming
en gebeden.