

Grijze haren zijn een heerlijke kroon :
die is, te vinden op de weg van de gerechtigheid
(Spr. 16 : 31).



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie-Madeleine Van Bockstaele

weduwe van Alfred OTTE

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 30 november
1906 en godvruchtig overleden te Zottegem in
het St.-Elisabeth Ziekenhuis, op 21 september
1987, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

MOEDER

Het is een wonderbaar iets, een moeder,
Anderen mogen ons lief hebben,
Onze moeder alleen begrijpt ons,
Zij werkt voor ons,
Zorgt voor ons, bemint ons,
Vergeeft ons alles wat wij doen.
Zij bidt voor ons, en het enige kwaad
dat zij ons ooit doet,
Is sterven en ons te verlaten.

G. Gezelle

Eenvoudig en goed is het leven van deze sterke
vrouw geweest, omdat zij enkel en alleen ge-
leefd heeft voor haar familie.

Zij was een zorgzame en deugdzame vrouw,
weerhouden in haar woorden, rechtschapen in
haar daden ; een lach, een traan, een diep ge-

loof in haar leven. Al wat ze deed was echtge-
note en moeder zijn.

Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven,
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten, haar goed-
heid, wilskracht en liefde.

« Heer, onze God,
Gij die onze naam hebt geschreven
in de palm van uw hand,
Gij hebt ons niet bestemd voor de dood
maar voor een bestendig geluk bij U.
Wij vertrouwen op het woord van uw Zoon.
Door de dood heen zullen wij geborgenheid
vinden in het mysterie van goedheid
dat alle begrip overtreft
door Christus, onze Heer. »

In haar naam

danken wij allen die haar bijgestaan hebben in
haar moeilijke uren en laatste levensjaren en
U die ons steunde met Uw aanwezigheid en
gebed.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Begr. Jo Denijs, L. Roelsstraat, 9620 Zottegem