

De vreugde van ons hart is uitgedoofd, de kroon  
is van ons hoofd gevallen. — Gelijk het de Heer  
behaagde, zo is het geschied : de naam des Heren  
zij gebenedijd. Jer.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Jozef Van Bockstaele

Echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Irma Goessens,**

geboren te St. Maria Oudenhove, de 6 Maart 1891,  
en zacht in de Heer ontslapen te St. Martens-Lierde  
de 12 December 1950, versterkt door de laatste  
Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een rechtschapen man, versierd met  
deugden en begaafdheden, die vereist zijn om het  
leven van de goede christen verdienstig en behaag-  
lijk te maken, zowel bij God als bij de mensen. Ook  
werd hij van allen, die hem kenden, geacht en be-  
mind en 't sloeg de mensen met verslagenheid bij  
't vernemen van zijn te haastige dood.

Gelukkig hij die in het uur des doods zich het  
eervol getuigenis mag geven van de wel gekweten  
plicht, want voor Gods oordeel zal hij gerecht-  
vaardigd worden.

Teergeliefde Echtgenote en beminde Kinderen,  
ik dank U voor al uwe liefdevolle zorgen en mede-  
voelen gedurende mijn jarenlange krankheid.  
Troost U in uwe droefheid, onze scheiding is van  
korten duur, weldra zien wij elkander weder in de  
Hemel. Bidt intussen veel voor mijn zielezaligheid.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest onze  
toevlucht. 300 d. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove. Geraardsbergen.

De Familiën VAN BOCKSTAELE, GOESSENS,  
DE COCK, PIEYNS.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.