

Gebruiken wij dit kort en tijdelijk leven om het eeuwige voor te bereiden.

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

DE HEER

Jan-Baptist VAN BOCKSTAELE

echtgenoot van Mevrouw

MARCELLA SERLIPPENS

geboren te Nederbrakel, op 7 april 1921 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 7 mei 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.



De families **VAN BOCKSTAELE, SERLIPPENS, BLOMMAERT** en **HAEGEMAN,**

danken U van harte voor uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

In het streven naar geluk wil ieder mens een toekomst opbouwen die een stevige waarborg biedt voor een zorgeloze oude dag. Louter menselijke berekeningen vallen dikwijls anders uit; de mens wikt maar God beschikt! Als het uur gekomen is waarop God ons tot zich terugroept moeten wij van alles en iedereen afscheid nemen. Ook voor Jean is dit ogenblik van afscheid veel te vroeg gekomen.

Na enkele jaren het harde en ongezone werk in de mijnen op zich genomen te hebben, heeft hij zich vele jaren heel verdienstelijk gemaakt als autogeleader, werk waarop hij met fierheid terugzag wanneer zijn gezondheid andere eisen kwam stellen.

In zijn laatste levensmaanden heeft hij ruimschoots deel gehad in het zware lijden ten gevolge van een meedogenloze kwaal waartegen zelfs zijn sterk gestel niet bestand was. Gelukkig vond hij dan in het geloof de kracht om, met volle overgave en vrede met de Heer, zijn pelgrimstocht te eindigen en over te gaan naar de plaats die de Heer hem heeft bereid.

Samen met zijn echtgenote, die hem dag en nacht als een engel van geduld heeft bijgestaan, samen met zijn schoonmoeder, kinderen, kleinkinderen en familie bidden wij in deze eucharistieviering: « Heer, wij vertrouwen vader toe aan uw barmhartige liefde; wees voor hem een genadige rechter en laat hem nu delen in uw eeuwige vreugde. Geef ons die achterblijven de kracht om U in geloof trouw te dienen, opdat wij eens door U, bij hem, in Uw eeuwig Vaderhuis mogen worden opgenomen. »