



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Gilbert, Alfons VAN BOCKSTAELE**

**echtgenoot van Mevrouw Georgette Van Lierde,**

geboren te Nederbrakel op 24 januari 1927  
en plots overleden te Brakel  
op 16 december 1987.

Gesterkt door het H. Oliesel « in extremis ».

Geschokt door de gebeurtenis werden wij overvallen door de dood; zo'n moment in het leven komt hard aan. Wij staan met verdriet en pijn in het hart ons hoofd te schudden: is dit leven, de zorgen, het werken nu voorbij, blijft er nu niets meer over?

Ons verdriet wordt gelouterd door de dankbare herinnering aan onze overledene. Zijn hart was bij zijn gezin. Zijn hele denken, zijn arbeid, waren er op gericht dat het hen goed zou gaan, dat zij niets te kort zouden komen. Daardoor was zijn hart verzwakt, en toch was hij nog met heel zijn wezen begaan met de mensen die hem zo dierbaar waren. Zijn rusteloze natuur zal nu rust gevonden hebben bij God waar hij nu het kerstfeest zal mogen vieren.

Van uit ons geloof willen wij allen eens opgenomen worden in de vrede van de Heer. Mag die vrede hem nu ten deel vallen om zo de eeuwige rust te vinden.

Dierbare echtgenote, gij hebt mij veel gesteund en goed verzorgd. Ik zag in uw bezorgde ogen de liefde en de goedheid. Bewaar deze nu en geef ze aan onze kinderen. Heb dank dat ik met u de weg van het leven ben mogen gaan.

Lieve kinderen, weest gij nu een steun voor moeder, ze verdient het, zodat de band van gensgenheid en afhankelijkheid niet verbroken wordt, maar nu nog meer betekenis krijgt in haar leven.

Dierbare familieleden en vrienden, uw aandacht voor mij was altijd een moment van diepe doorlevende vreugde. Laat die genegenheid van u allen niet verminderen, maar nog groeien opdat allen die vrede mogen vinden die het kerstekind is komen brengen.

De families

VAN BOCKSTAELE, BLOMMAERT,  
VAN LIERDE, TAILDEMAN,

danken U.

Namis: zaterdag 23 januari 1988 om 8 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel