

Gegroet, o kruis, onze enige hoop.

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Catharina-Anna Van Bockstael

echtgenote van

Mijnheer Hector VAN WIJMEERSCH,
geboren te Nederbrakel op 25 november 1897 en
godvruchtig overleden te Oprekkel op 4 mei 1964,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken, de
H. Teerspijs en de Pauselijke Zegen.

Het leven van de mens is een aaneenschakeling van wisselvalligheden. Waar- en duurzaam geluk is er in deze wereld niet te vinden. Soms komt er wel een tijdstip waarop alles voorspoed schijnt en vreugde. Doch hoe veelvuldig zijn ook de oorzaken niet, die dat schijn geluk omverwerpen. Verstandig is dan ook de mens die hoger zoekt dan het vergankelijke en het kwade van deze wereld, en die in God alleen en in datgene dat tot God leidt, zijn hoop en zijn steun stelt.

Zij was eenvoudig van harte, zacht en vreedzaam van gemoed en werkzaam : daarom genoot zij de achting van haar kinderen.

Dierbare echtgenoot, beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de genegenheid die gij mij betoont hebt. Dit afscheid is zo onverwachts gekomen; doch ik sterf gerust. Stelt ook gij uw betrouwen op God en leeft steeds als voorbeeldige kristenen, opdat wij eens eeuwig mogen verenigd zijn in de hemel. Bidt voor mijn zielgerust vooral in uw wekelijkse zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De families

VAN BOCKSTAEL,
VAN WIJMEERSCH,
ROELAND,
D'HAeyer,

danken U voor uw bliken van kristelijke deelneming.