



DIERBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Julia Van Bochaute

echtgenote van
de Heer Emilien WATTEZ

geboren te Nederbrakel op 27 april 1922
en godvruchtig overleden te Ronse in het
Burgerlijk Ziekenhuis op 4 maart 1986.
Gesterkt door het H. Sakrament.

Onverwacht en te vroeg werd deze moeder
weggeroepen. Ze heeft zich volledig gegeven
voor haar gezin. Met zorgende liefde om-
ringde ze haar echtgenoot en met tederheid
haar kleinkind dat ze zo graag bij zich had.

Tot haar laatste dag was ze de spil waarrond
alles draaide. Ze laat een leemte na die
moeilijk op te vullen zal zijn niettegenstaande
de goede wil van allen. De hulp aan mekaar
is eenvoudig verderzetten wat ze ons geleerd
en voorgedaan heeft.

Als christenen weten we ons toch verder
verbonden met haar over de dood heen. We

bidden de Heer voor haar om toegang tot het
eeuwig geluk, van waar ze, zo weten we,
onze liefhebbende en zorgende moeder blijft.

Onze Lieve Vrouw van Kerselaar, gedenk
haar die U zo lief had.

De families

VAN BOCHAUTE, WATTEZ,
DE WOLF, DESMAELE.

danken U.

Namis : maandag 31 maart 1986 om 19.30 u.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel