

Zalig die in de Heer sterven. (Apoc.)

Zalige † Gedachtenis

van Mijnheer

LOUIS-FRANS VAN BOCHAUTE

weduwnaar van Mevrouw

MARIA-EUGENIE DE WOLF

geboren te Nederbrakel, de 23 October 1891, en
er godvruchtig overleden de 15 December 1953.
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden



Wie God vreest, moet de dood niet vrezen
want voor de godvrezenden is de dood een bron
van geluk. (Eccle 1,13)

Hoe wijs is de mens die tracht in zijn leven
te zijn zoals hij bij zijn dood wenst bevonden te
worden. (Nav. v. Chr.)

Deze dierbare overledene was een man van
goede inborst: eenvoudig, rechtzinnig en open-
hartig, minzaam en gediensig. De tijd van zijn
ziekte die hem naar het graf sleepte, aanzag hij
als een adventstijd, een tijd van boete, offer en
versterving die hem voorbereidde tot zijn we-
dergeboorte voor de Hemel. Hij maakte van die
tijd een opperbest gebruik om zijn geweten
volledig in orde te brengen met God. Welk een
geluk is dat niet! Welk een les voor ons! Vra-
gen we binst ons leven dikwijls door onze ge-
beden aan O. L. Heer ook de gratie van een
Zalige dood.

Dierbare Dochter en Schoonzoon, dierbare
Familieleden Vaartwel! Uwe troostende en zoe-
te herinnering draag ik mede bij O. L. Heer, de
Gever van alle goed. Hebt dank om Uwe toe-
wijding en dat God U er om zegene. Bewaart
mijn aandenken in uwe gebeden en H. H. Missen,
vooral des Zondags, dat is mijn enig en vurig
verlangen. Tot weerziens in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten a. u. b.



Mijnheer en Mevr. Emilien WATTEZ-
VAN BOCHAUTE en kind;

De Familiën VAN BOCHAUTE, DE
WOLF en COESENS;

Danken U voor de bliken
van oprechte deelneming
door U Betoonde.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.