



Vroom aandenken aan de heer

**Donatus
VAN BLEYENBERGH**

echtgenoot van mevrouw

Clarisse DE SADELEER

geboren te Nieuwerkerken op 26 januari 1908
en godvruchtig overleden te Nieuwerkerken
op 3 augustus 1979,

gesterkt door het H. Oliesel.

Met diepe eerbied en dankbaarheid staren we naar die voor immer gesloten ogen, welke zoveel blijheid en zorg hebben uitgestraald.

Onze blikken gaan nu naar boven, terwijl wij bidden : «God, we danken U om zo een voorbeeldige en zorgzame vader en we smeken U, moge hij rusten in vrede».

We kunnen Gods wil niet begrijpen nu hij ons een zo goede vader heeft ontnomen, maar we vragen dat hij ons de moed geeft ook dit lijden te kunnen dragen.

Steeds zal zijn beeld bewaard blijven als van een zachte liefdevolle echtgenoot, die gans de familie in zijn genegenheid vatte en voor wie nooit iets te veel gevraagd was.

Dierbare echtgenote, het was een geluk voor mij midden mijn geliefden de laatste uren van dit leven te mogen doorbrengen. Voor u zal het hard zijn, maar ik weet dat onze kinderen al hun genegenheid nu aan u zullen schenken, zoals ze dat voor mij deden tijdens mijn ziekte. Dank allen voor die zorg en moge God het u lonen.

Beste familieleden en vrienden, sportliefhebbers, bidt nog eens voor mij als een laatste dienst van genegenheid.

Mevrouw Clarisse DE SADELEER,

De heer en mevrouw Emiel VAN BLEYENBERGH-
MATTHYS en kind,

De heer Dominique VAN BLEYENBERGH,

De heer en mevrouw François VAN VAEREN-
BERGH-VAN BLEYENBERGH en kind,

De families VAN BLEYENBERGH,

DE SADELEER, Malfroy en Van Hove,

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw.**

Begr. DE RYCKE, Nieuwerkerken - Tel. 21.54.21