

Dit is een herinnering aan een man die onder ons geleefd heeft met hart en ziel voor zijn vrouw, zijn gezin, zijn familie en vele vrienden.

## **Jozef VAN BIESEN**

geboren te Lebbeke op 13 september 1918 en overleden te Londerzeel op 6 november 1980.

Nooit zou hij zijn geboortegrond vergeten, ontelbare keren reed hij met zijn kinderen naar de plaats waar zijn wieg eens stond en nooit stak hij zijn liefde tot O.L. Vrouw van Lebbeke onder stoelen of banken. Ruim 35 jaar leefde hij met zijn echtgenote als voorbeeldige en gewetensvolle echtgenoot in een gelukkig gezin, waar hij aan zijn zeventien kinderen op verantwoorde wijze een kristelijke opvoeding gaf.

Wij hebben hem gekend als een levenslustig man die kon genieten van de grote Vlaamse dichters. Als er ergens een mogelijkheid was, citeerde hij hele verzen, waaruit zijn liefde voor een groots verleden sprak. Zijn geweten was de laatste norm van zijn handelen, en zijn rechtvaardigheid en christelijke geloofsvizie lieten hem daarbij nooit in de steek. Zijn humor en gevatte gezegden maakten hem bemind bij iedereen. Zijn bezorgdheid en « tijd-kunnen-maken » om te spelen en bezig te zijn met zijn toen nog kleine kinderen, zijn aanhankelijkheid tegenover zijn kleinkinderen, en zijn vaderlijke bezorgdheid voor zijn nu grote kinderen, dat waren karaktertrekken die men in hem kon ontdekken.

Hij kon genieten als allen thuis waren en hij zou niet nalaten te zeggen wat hem op het hart lag. Zo hebben de meesten hem gekend: liefdevol bezorgd, trouw, gelukkig makend en met een geestige kwinkslag die altijd insloeg.

De zakenman werd voor velen een echte vriend.

Deze en nog andere mooie herinneringen blijven ons bij als een uitdaging om verder te leven op de weg die hij heeft voorgeleefd en in de rotsvaste overtuiging dat niets van het leven verloren gaat. Wij zullen elkaar daarbij moeten helpen en steunen. Deze herinneringen zijn als een paradijs waaruit wij nooit kunnen verjaagd worden. Door ons verdriet heen weten wij dat er in het huis van de Vader plaats is voor velen en vol geloof rekenen wij op Gods goedheid, wetend dat het lijden en de pijn hier op aarde niet opwegen tegen het heerlijk leven dat ons allen te wachten staat.

Zo plots als de jaargetijden wisselen en de natuur genadeloos verandert, zo onverwacht komt ook dit afscheid. Maar de rechtvaardige zal leven, ook al wordt hij door de dood ver-rast. Als gelovigen zijn we hoopvol gestemd als we denken aan Jezus' woord: « Over weinig waart ge trouw en over veel zal ik u aanstellen, kom binnen in de vreugde van de Heer ».

Laat ons derhalve elkaar beminnen  
wij hebben niets anders  
en niemand zal ooit erven  
wat glanst van u in mij en van mij in u weer,  
zodat elk de ander blijft,  
wanneer er één moet sterven.

(K. Jonckheere)

De familie VAN BIESEN-SLACHMUYLDERS,  
dankt U oprecht voor uw gebed, uw medeleven  
in deze moeilijke maar hoopvolle momenten  
in ons aller leven.

---

Drukkerij De Vroede - Begraf. Van Cauter