

† IN MEMORIAM

MARTHA VAN BEVERSLUYS

weduwe van Emiel Reynvoet

Zevegem, 16.2.1886 — Gent, 7.4.1969

Op paasdag zong de witte chansonnier
bij het lege graf én tot de vrome vrouwen
dat hun Heer verrezen was.

Hij is reeds wég van hier -
én zoek Hem bij de doden niet -
zo zong de man in 't wit.

Paasmaandag - zon en lente -
stierf zij oeverloos weg
naar paasverrezen leven.

Rijen herinneringen horen haar nu ademen
roepen om een bis met hoge keel
omdat zij 't levenslied van harte zong.

Kinderen en kleinkinderen -
zij die haar verzorgden als vrienden-dichtbij
en ook vrienden vér-weg van eens in 't leven
spelen nu in 't wit de chansonnier -
geheim dat ons 'te boven' gaat -
en toch is zij zichzelf -
zoals voorheen toen wij haar kenden.

Ergens moet nu een geluid gaan komen
van twee mensen -
man en vrouw - moeder, vader -
het terras van een zonnig treffen -
lente op een paasmaandag
- elkaar weerom ontmoeten.

Om het hartsgeheim daaronder
treuren wij - om niets.

Want met de klinkende blik van wij
- op aarde nog - trouw en fier als zij
kennen wij hen al 'van morgen'
maar dat is een verhaal voor later -
eerder niet.

En dank nu - mijn geliefden -
kroost en vriendschap -
God kan me nu nog meer vertellen
- zuchten en verlangen is nu voorbij -
de hemel-nu-voor-mij
én gij zijt op aarde nog -
met armen van omhelzing samen
alles gaat feestelijk open als een poort
en meteen past alles bij alles nu.
Ik dank daarom bij God.

De Heer en Mevrouw
Eugène DE BACKER-REYNVOET en kinderen,
Ingenieur-Architect en Mevrouw
Valère BAETSLÉ-REYNVOET en dochter,

De Heer en Mevrouw
Henri DERAEDT-REYNVOET en zoon

De Heer en Mevrouw
Gaston REYNVOET-VAN DURME en kinderen

bedanken.