

Wij hebben hem bemind binst ons leven, vergeten wij
hem niet na zijn dood. H. Chrysost.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

THEOFIEL VAN BEVER,

echtgenoot van Mevrouw

LEONTINE REDANT

geboren te Nieuwerkerken den 11 September 1872 en
er godvruchtig overleden den 18 Juni 1944
versterkt door de HH. Sacramenten.

De dood is aangenaam voor dezen die de vrêes des
Heeren genieten en God altijd trouw gediend hebben.

H. Ther.

Met volkomen onderwerping aan den Wil des Heeren
heeft hij de bitterheden zijner zlekete gedragen, ten volle
overtulgd zijnde dat, indien wij hier op aarde met Jezus lij-
den, wij ons in eeuwigheid met Hem zullen mogen ver-
blijden. Ad, Rom.

Wat is hij gelukkig en wijs de mensch die geduren-
de zijn leven tracht te zijn zooals hij wenschte te wezen in
het uur der dood. Nav. Christl.

O Maria, moeder van barmhertigheid, onze hoop en
onze troost, heb medelijden met mijne ziel en geleid haar
in de vreugde des Heeren. H. Alf.

Bemide echtgenote en dierbare kinderen... Vaart-
wel! Troost u in den Heer... Gods wil is geschied. Ik dank u
om uw langdurige en teedere zorgen waarmee gij mij al-
tijd hebt omringd. Bemint elkander en onderhoudt Gods
geboden ten allen tijde van uw leven. Eerbiedigt uwe
moeder, weest haar steun en troost, opdat God u zegene
volgens zijn beloften. Vergeet uw vader niet, maar weest
hem indachtig in uw dagelijksche gebeden, tot wij mal-
kander eens wederzien in het verblijf der uitverkorenen.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (300 d. afl.)

Th. Van Impe, Nieuwerkerken.

Mevrouw Weduwe Theofiel VAN BEVER,
geboren Leontine REDANT,

Mijnheer en Mevrouw Maurice CALLE-
BAUT-VAN BEVER,

Mejuffar Ivonne VAN BEVER,

Mejuffar Liliane CALLEBAUT,

De familiën VAN BEVER, REDANT, KIL-
LEMAES, PARENT,

BEDANKEN.