

Wie in Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven.
S. Jan XI



GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van

De Heer Petrus VAN BEVER

geboren te Ifterbeek, op 4 juni 1908 en godvruchtig
overleden te Ukkel, op 18 september 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Gelukkig is de mens die in het uur zijner dood
in een volkomen overeenkomst is met Gods wil,
de dood zal hem niet benadelen.

De dood van de rechtvaardige is het einde van
de nacht, de dageraad des levens en het binnen-
treden in de eeuwige zaligheid.

Bij de dood van uw gelovigen, o Heer, wordt het
leven veranderd, niet weggenomen; de woonst van
hun aards verblijf wordt vernietigd, een eeuwige
woonst wordt hun voorbereid in de hemel.

Dierbare familieleden en vrienden,
heden verlaat ik u voor een korte wijle, ik ga
u alleen maar voor; gebruikt wel de tijd die de
goede God u nog schenkt, want binnenkort komt
ook voor u de beloning.

Drukkertj Em. Tiebout, Dilbeek

De families VAN BEVER en SCHAUMANS,

danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.