

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

PAULA VAN BEVER

echtgenote van Mijnheer

PROSPER WALRAED

geboren te Oosterzele de 12 juli 1914
en godvruchtig overleden te Moortsele
de 9 november 1969.

Voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

De dierbare afgestorvene was een goede echtgenote en een goede moeder die haar brood niet in ledigheid heeft geëten, altijd bereid om zich in te spannen voor man en kinderen.

Waar zij in dienst was van anderen heeft zij haar plicht gedaan in werkzame rechtvaardigheid, niet om het oog der mensen dienende maar wel onder het oog van God zij was rechtzinnig en meende ook met manieren haar gedacht te mogen zeggen in alle omstandigheden. De goede God zal haar belonen voor al het goede dat zij verricht heeft in eigen huishouden en bij anderen. Zij wist dat wij niet te veel mogen rekenen op 's werelds loon maar wel op 's Heren dank.

Beste echtgenoot en lieve kinderen, dierbare familieleden en vrienden, gaarne had ik nog wat bij u gebleven maar de Almachtige heeft het anders geschikt: zijn H. Naam weze gezegend!

Het beste wat ge kunt doen voor mij is niet bloemen verzamelen maar wel vurige gebeden storten vooral in de H. Mis.

Allen tot weerziens in het hemels vaderland.
Akten van Geloof, Hoop en Liefde.



De Heer Prosper Walraed,
De Heer en Mevrouw Sylvain Goeman-Walraed,
De Heer Antoine Walraed,
De familiën

Van Bever, Walraed, Van De Sijpe,
Broekaert

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Houbracken