

Avé Maria !

+

BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**MARIE, ODILE VAN BEVER,**

echtgenote van Mijnheer

**GERMAIN DE MOOR,**

geboren te Oosterzele, de 15 November 1880  
en er godvruchtig overleden, op 4 Juli 1954,

voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Met heldhaftige berusting heeft deze christene moeder haar lijden en dood te gemoet gezien, in volledige overgave aan Gods Wil. Die edele sterkte was de vrucht van haar levendig geloof en haar rechtzinnig christelijke levenswandel.

Ze droeg haar hart op handen en nooit heeft ze zich geschaamd over God, noch over haar christelijke overtuiging.

Haar eerlijke en blijmoedige aard, haar liefde voor God, geloof en kerk zullen allen in haar eren die haar hebben gekend.

Met bewonderenswaardige blijheid droeg ze zorg voor man en kinderen, niets was haar te veel; is het dan wonder dat velen met diepen eerbied staren naar die voor immer gesloten ogen, die zoveel blijheid en hartelijkheid hebben uitgestraald.

Beste man troost U in den Heer, en gij mijn kinderen leeft steeds als goede christenen, en laat U niet ontmoedigen wanneer het leven soms hard en zwaar wordt.

Bidst voor Hem die mij vertroostte en ook u zal vertroosten.

Bid allen veel voor mij !

Mijn Jezus barmhartigheid,

500 d. aflaat,

Drukkerij Lourdault, Oosterzele.

Mijnheer Germain DE MOOR :

Mijnheer en Mevrouw Nestor DE MOOR-DE COCK :

Mijnheer en Mevrouw Laurent LAGAERT-DE MOOR :

Mijnheer Germain DE MOOR :

Mijnheer Raphaël LAGAERT :

De Familie VAN BEVER :

De Familie DE MOOR :

De Familie LATOIR :

De Familie GOOSSENS,

Gevoelig aan uw blijk van deelname in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.