

Gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Met mijn hele hart houd ik vast aan U, het is uw hand die mij steunt. (psalm 63)



IN DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Maria VANBEVER

weduwe van de heer Gerard BATJOENS

Geboren te Melle op 20 april 1910 en overleden te Zottegem op 13 september 1989, met de genade van het sakrament van de zieken en het gebed van de kerk.

Mevrouw Agnes BATJOENS en de heer Patrick MOREL de WESTGAVER,

De heer en mevrouw Mark en Christiane SCHAUTTEET-BATJOENS,

De heer en mevrouw Guy en Liliane VAN DER BRACHT-BATJOENS,

De families VANBEVER, BATJOENS, DE VLOEDT, VAN DER BIEST en MERCHIERS.

danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Na een leven van werken en zorgen in liefdevolle trouw voor haar gezin, na vreugde en verdriet, heeft moeder rust gevonden en vrede bij God.

Als trouwe echtgenote en minzame moeder, heeft zij haar aardse opdracht naar best vermogen vervuld. In het licht van een eenvoudig en diep geloof heeft zij het te vroege heengaan van vader en de eenzaamheid die daar op volgde op een schoon-menselijke manier verwerkt. Omgeven als zij zich wist door de liefdevolle zorgen van haar kinderen heeft zij ook haar eigen lichamelijk leed zonder klagen en hoopvol gedragen. Onverwacht en plots kwam het einde van de aardse tocht.

Wij treuren om haar heengaan, maar blijven dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend. Wij geloven dat haar leven niet ten einde is, maar nu openbloeit in de heerlijkheid van de verrezen Heer, waarin zij samen met vader voor eeuwig gelukkig is.

Lieve kinderen en kleinkinderen, het was goed midden onder u te mogen leven en te genieten van uw echte genegenheid en liefdevolle zorgen.

Hebt dank voor alles en moge God u zegenen.

Druk. Schautteet, Zottegem