



IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

**Marc VAN BEVER**

echtgenoot van

**Augustina VAN LIEFFERINGE**

geboren te Aalst

op 14 februari 1954 en na een smartelijk ongeval overleden te Geraardsbergen op 17 september 1982.

Marc,

Wij allen kennen u als goedhartig man, jij had steeds voor iedereen een woordje over en was steeds bereid om iedereen te helpen, jij was door vele mensen graag gezien. Jij werkte heel hard en oefende je beroep uit met hart en ziel, je werkte en werkte en had slechts weinig tijd over voor je hobby, je bleef soms wat later weg van

je werk, toen kon ik dat niet begrijpen en was ik ongerust omdat ik alleen thuis wachtte, maar nu lieve Marc zullen Kim en ik tevergeefs op je thuiskomst wachten. Marc ik hou van jou en van kleine Kim die steeds naar papa Marc vraagt. Jij was mijn steunpilaar Marc. Ik hing volledig van jou af. Ik hoop dat jij mij van uit het hiernamaals verder zult leiden.

Je liefhebbende Nina.

De families VAN BEVER  
VAN LIEFFERINGE  
VAN DEN BOSSCHE  
VANDER STICHELEN

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en uw gebed.

---

Rouwondern. Andries