

Een mens, in wie geen bedrog is...
(Woorden van de Heer Jezus)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Camille VAN BEVER

Weduwnaar van mevrouw
Marla-Rachel HAEGEMAN

Geboren te Nederhasselt op 21 december 1905
en er vroom overleden op 5 januari 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten.
Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden

Twee goede vrienden-geburen volgden, met amper enkele dagen verschil, mekaar op in de dood, en dompelden twee bevriende families in zware rouw...

Ieder stervensgebeuren, hoe natuurlijk ook, is en blijft een mysterie, slaat de machteloze toeschouwer met verbazing en maakt de omgeving sprakeloos.

Wij hadden het voorrecht, wegens onze priesterlijke bediening, aanwezig te zijn bij het afscheid uit dit aardse tranendal, van onze goede, persoonlijke vriend Camille Van Bever.

Zoals hij had geleefd, zo stierf deze in-goede en eerlijke man : getrouw aan alles tot in de dood, met volle overgave vertrouwend op de beloften van de Eeuwige Vader, en diep-gelovig in de zekerheid van de Eeuwige Toekomst.

Met het volste recht mocht hij zijn ogen sluiten over een gaaf, onbesproken, trouw en verdienstelijk leven, dat in alle eenvoud en rust verliep. Toen wij, biddend aan zijn zijde, zijn hart hoorden stilvallen, kwamen de woorden van onze Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle ons voor de geest :

Hetgeen ik niet en uitgeve,
En hebbe ik niet in.
Wie zal mij dit ten kwade wijten...
Mijn herte en mijn take,
Mijn zede en mijn zin
't Is al zo van buiten,
't Is al zo van bin.
't Ligt alles bloot, daer op mijn handen...

Geliefde en goede vader, Uw leven verliep niet op wietjes...

De jarenlange treurnis wegens de wankel gezondheid van moeder zaliger; uw tedere zorgen bij haar langdurig lijdensbed; de bekommernis met de uwen in de menigvuldige beproevingen, hebben uw sterke hart ondermijnd, en gaven u soms amper de tijd om op «adem» te komen. Maar u bleef doorbijten tot de allerlaatste dagen, want u hield zo ontzettend veel van ons allen... Wij danken God voor de onschatbare gave van uw schoon en voorbeeldig leven.

Geliefde kinderen, schoonbroer en u vooral, geliefde kleinkinderen, onze onderlinge genegenheid en dienstbaarheid aan elkaar, ons gelovig vertrouwen in God en in elkaar, hebben banden gesmeed die reiken tot over de dood.

Ik weet dat uw blijvend gebed, mijn aandenken bij u allen levendig zal houden.

God zegene en beware u allen in Zijn Vrede.

De families :

VAN BEVER, HAEGEMAN, DE BLANDER en
RAES,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. Van der Meeren - Tel. (054) 33 36 27
Begrav. Muylaert, Vondelen 35, Denderhoutem
Tel. (053) 83 24 05, Lebeke 9, Denderhoutem